



# De heilige nachten

## opdracht 7: het museum van jezelf (2)

Opdracht 2 ging over het museum van jezelf. Daar schreef ik:



Ieder mens is een museum met een oneindige collectie. De gangen van het museum van jezelf strekken zich eindeloos uit en hangen vol bijzondere voorwerpen, beschrijvingen en kunst. En de kelder... daar is het archief, de kasten puilen er uit. Misschien heb je het gevoel dat je je eigen museum zou willen herontdekken, ben je vergeten welke schatten er allemaal liggen...

Vandaag ga je op zoek naar die vergeten schatten in het archief. Dat kan letterlijk of figuurlijk zijn.

**Letterlijk:** teksten die je hebt geschreven. Zitten daar schatten tussen? Iets waar je verder mee kunt? Wat inspirerend is?

**Figuurlijk:** herinneringen, ervaringen, vaardigheden, ideeën of kwaliteiten die misschien weggezakt zijn.

Welke ga je oppoetsen en inzetten of uitwerken?



Veel succes.

