

5 Avontuur op het ijs



Tijdens de strenge winter van 1848/1849 waren grote delen van de Zuiderzee bevroren. Een visser uit Durgerdam besloot met zijn twee zonen een wak in het ijs te maken om te kunnen vissen. Ze vinggen genoeg vis, maar toen de dooi snel inzette, raakte het stuk ijs waar ze op stonden los en dreef af. Dat was het begin van een grimmig avontuur. Pas veertien dagen later werden ze gered.



Het hele verhaal is te lezen via [deze website](#) en de [Canon van Nederland](#), en er zijn meerdere boeken over geschreven.

De opdracht van vandaag: schrijf de scène van het moment van afdrijven. Schrijf vooral dialoog, dus het gesprek dat er is tussen de vader (Klaas) en zijn twee zoons (Jacob en Klaas).

Tips:

Benadruk dat het een andere tijd was en bespreek wat dat betekent voor de manier van spreken, de kleding, de materialen die ze bij zich hebben.

Vraag de kinderen goed na te denken over de situatie en daar de dialoog op af te stemmen. Is er paniek? Of blijft de vader juist kalm?

Lees de verhalen na afloop met meerdere lezers die ieder een rol voor hun rekening nemen.

Geef feedback op de dialoog. Komt deze geloofwaardig over? Zou iemand zo praten in die situatie?