



Calavera Literaria

Een Calavera (schedel) is typisch voor de Dag van de Doden, de Mexicaanse versie van Allerzielen (2 november). Vaak worden ze gemaakt van suiker en uitbundig versierd. Een Calavera Literaria is een humoristisch en soms spottend gedicht over de dood. Die humor wordt ingezet om de dood te verlichten. Dit door te schrijven over hoe iemand op een grappige manier om het leven is gekomen (bijvoorbeeld: iemand is bedolven onder zijn verzameling teddyberen).

Schrijf je eigen Calavera Literaria. Het mag gebaseerd zijn op de traditionele Calaveras, maar je mag ook gewoon een griezelig gedicht schrijven.



A series of 20 horizontal blue lines for writing, arranged in a regular grid across the page.





Hier ligt de slager (zonder benen)
Hij verloor ze op Halloween
aan een varken met een hakbijl
't was precies om kwart voor tien
De man smeekte voor z'n leven
maar het zwijn grijnsde vals
Nee, ik braad ze toch maar even
want ze zijn zo lekker mals

Hier ligt mijn lieve buurvrouw
ze at een bal met jus
en is toen triest bedolven
in haar bed onder de pluche
Ze had wel honderd teddy's
die werden plots haar lot
Ik wens haar eeuwige rust toe
en hoop dat ze niet rot

O alstublieft, tandarts Beck
Trekt u toch mijn tanden niet
Ik wil ze nog boren in de nek
Van een of andere griet

Ja maar, meneer Dracula
Weet u dan niet...
Dat u na 't drinken van vers bloed
ook uw tanden poetsen moet?